

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Probeer het doel van je hart te ontdekken

“Je hebt een levensdoel, maar dat levensdoel is dikwijls niet schitterend - dat wil zeggen dat je het dikwijls niet in zijn volheid draagt. Kijk naar je eigen levensdoel en probeer dat levensdoel zo duidelijk mogelijk te zien.

Wanneer je je daarover bezint, zal je ontdekken dat je een bepaald streven in je hart draagt en dat is het belangrijkste. Het gaat hier niet over het streven dat je hebt in je werk of in wat je zou kunnen noemen een ‘artistieke bezigheid’, of een uitdrukking in schrijven of in samenkomen of in healing of wat dan ook. Kijk naar het doel van je hart, waar je dus met je hart mee bezig bent, hoe je dan in je leven staat en hoe je vooruit wil met je innerlijk; dat is het pad!”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis”
(uit hoofdstuk 12: ‘Enkele stappen op het innerlijk pad’) © Mayil.com